

Strödda Annotationer



SLÄKTFORSKARBLAD
FÖR ÖREBROLÄN

Nr 62

OKTOBER 2019

Kärlek på lasarettet

sidan 5



FRÅN BERGSLAGSLAND - TILL VÄTTERNENS STRAND
ASKERSUND - HALLSBERG - KUMLA - ÖREBRO
KARLSKOGA-DEGERFORS



INNEHÅLL

Ny bok om gruvor och hyttor i Linde och Ramsberg sid 2
 Register över födda i Örebro län 1800-1840 på Arkiv Digital sid 2
 Från sockengarvare till läderfabrik – när lädret blev handelsvara i Hallsberg sid 3
 Lena Nymans anor från Örebro län sid 4
 Kärlek på lasarettet sid 5
 Ny bok – Finnarna i Kilsbergen sid 10
 Släktforskardagarna 2019 i Borås sid 10
 Föreningssidor sid 14-16



Framsidesbilden

Spexande militärer hos fotografen 1886

Från vänster: Klingberg, von Hall, Evers, Bäckström.
 Liggande: von Gegerfelt.

Bildkälla:
 Örebro stadsarkivs bildarkiv.
 Samlingen:
 Livregementets grenadjärers officerskår. Regementets minnen.

NY BOK OM GRUVOR OCH HYTTOR I LINDE OCH RAMSBERG



Gunilla Didriksson i Lindesberg är författare till boken "Gruvor och Hyttor i Linde och Ramsbergs Bergslag". Boken bygger på en systematisering av uppgifter, framför allt skattelängder, såsom Ärliga räntan som finns från 1538 och Mantalsskatten som finns från 1630-talet fram till 1820, hyttornas Blåsninglängder och Guldsmedshytte Kronogårds räkenskaper. Författaren har gjort en genomgång av alla gruvor i Linde och Ramsbergs bergslag, till exempel gruvorna i Linde och Ramsbergs Bergslags Relationshandlingar, samt de som är införda i Fornminnesinventeringen. Många gruvor och hyttor har hittats med hjälp av gamla landkartor från 1688 och 1701, samt skifteskartor men även den ekonomiska kartan från 1957, har varit till hjälp.

Boken finns att köpa på Blombergiska Bokhandeln i Lindesberg, Kulturcenter i Ramsberg eller via www.didrik.net



REGISTER ÖVER FÖDDA I ÖREBRO LÄN 1800-1840 PÅ ARKIV DIGITAL

Det har just blivit mycket enklare att hitta uppgifter om när personer föddes i Västmanlands, Älvsborgs och Örebro län! Arkiv Digital har nämligen uppdaterat registret Födda, delar av Sverige, med drygt 522 000 poster från dessa tre län. Uppdateringen gäller för åren 1800-1840.

Istället för att bläddra igenom kyrkböckerna i jakt på födelse-notiser kan du nu snabbt hitta rätt person med hjälp av en enkel sökning på till exempel namn och födelsedatum. Du kan sedan klicka dig vidare direkt till originalkällan för att dubbelkolla uppgiften i födelseboken.

De uppgifter som finns med i registret är följande:

Födelsedatum
 Dopdatum
 Barnets förnamn
 Födelseplats (by, gård etc)
 Födelseförsamling
 Föräldrarnas förnamn och efternamn, deras titlar/yrken och åldrar.

Uppdateringen av registret är ett resultat av att det gjorts avskrifter av församlingarnas födelseböcker för de aktuella länen och årtalen. Totalt innehåller registret Födda, delar av Sverige nu drygt 2 miljoner poster.

För att öppna Födda, delar av Sverige loggar du in på app.arkivdigital.se, klickar på Registersökning och väljer Födda, delar av Sverige i listan över registerkällor.

Källa: Pressmeddelande ArkivDigital 2019-08-21

FRÅN SOCKEN- GARVARE TILL LÄDER- FABRIK – NÄR LÄDRET BLEV HANDELSVARA I HALLSBERG

av Dag W Edholm, Hallsberg

Fram till mitten av 1800-talet var det vanligt att hudar och skinn bereddes hemma vid gårdarna. Men 1845 ingav logarvaregesällen Paul Grevelius (1806-1881) en skrivelse till sockenstämman i Hallsberg, där han anhöll om ett uttalande från stämman att den ansåg sig behöva en sockengarvare. Grevelius skrev att han *"i positivt fall, var villig att med Herr brukspatron P. Janssons begifvande anlägga ett Garfoeri vid Tomta"*. Sockenstämman svarade att *"de icke allenast ansåg att en sådan anläggning vore behöflig, utan att man äfven samtyckte till Grevelii anhållan I synnerhet som han företedde såväl hedrande betyg om Christendomskunskap, frejd och skicklighet uti sitt yrke, som ock en af Herr Brukspatron Jansson, såsom ägare till större delen af Tomta, gifven skuldförbindelse."*

Garveriet förlades till fastigheten Rosenlund, som var belägen mellan landsvägen och Rösätersbäcken och väster om vägen till Stora Älberg inom Hardemo församling. Under 1870- och 80-talen förestods garveriet av garvaren Lars Johan Larsson (1829-1912). Larssons gravsten på Hallsbergs kyrkogård skall enligt en muntlig uppgift tidigare ha utgjort skivan till hans garvarebänk. Garveriet vid Rosenlund var i drift till omkr. 1905.

1867 flyttade garvaren Paul Grevelius till Östra Storgatan 6 i Hallsberg, där han nere mot bäcken anlade ett mindre garveri.



Östra Storgatan omkr. 1906. Närmast kameran de tre "Tripp-Trapp-Trullhusen". I det största av dem bodde garvaren Grevelius. Okänd fotograf.

Fastigheten Östra Storgatan 6 var det största av de så kallade "tripp-trapp-trullhusen". Huset är alltså bevarat och restaurerades 2018 av den nuvarande ägaren Train Alliance. Här bodde Grevelius fram till sin död 1881.

Vid Edsbacken i centrala Hallsberg fanns ytterligare ett garveri med adress Allégatan 18. Det hade anlagts 1879 av garvaren Nils Peter Höglund (1848-1886), som med sin familj flyttat till Hallsberg från Jönköping. Sonen Otto (född 1861) anges 1880 som lärling, men han emigrerade redan 1882 till Nordamerika. 1884 överlät Höglund rörelsen till garvaren Edvard Rydén (1853-1931) och flyttade till Frustuna i Södermanland, där han avled 2 år senare. I början av 1900-talet upphörde Rydén med verksamheten. Han flyttade 1916 till Varberg och avled där 1931.

Det var långt ifrån oproblematiskt att bedriva garveriverksamhet inne i Hallsbergs tätort. Vid en inspektion av garverierna 1883 fann Hallsbergs dåvarande "sundhetsnämnd" bland annat att *"vid garvare Höglunds garveri alldeles*

intill kanten af bäcken befanns nedgräfd en större lår för underlag af hudar och skinn till beredning; att bäckvattnet på en lång sträcka är öfverfyllt af kalk, hår och dylikt, hvilket nedflyter och orenar ...

Vid Rosenlunds garveri ledde Gustaf Rudin (1866-1945) verksamheten 1893-1896. Rudin var bördig från Vingåker och bosatt i Kumla. 1899 lät han uppföra en större fabriksbyggnad för lädertillverkning vid Vadsbron i Hallsberg. Företaget fick namnet *Aktiebolaget Hallsbergs Läderindustri*. Tillverkningen utgjordes framför allt av så kallat bottenläder (sulläder), som levererades till skofabrikerna i Kumla och Örebro. 1907 flyttade Rudin med familj till fastigheten Adolfsberg i Hallsberg. Han ledde företaget till 1920, då det köptes av grosshandlare Adolf Larsson i Örebro, vilken i sin tur sålde det till direktör Johan Behrn.

1919-1920 lät Rudin bygga ytterligare en större fabriksbyggnad vid Vadsbron. Det nya företaget fick namnet *AB Rudin & C:o Läderfabrik*. Anläggningen var synnerligen modern med tillverkning enligt senaste metoder. 1932 köpte

Oscariakoncernen fabriken, men Rudin blev kvar som ledare för verksamheten. Vid hans död 1945 övertogs ledarskapet av de båda sönerna Eric (1895-1969) och Bertil (1901-1974). I början av 1950-talet var verksamheten i de båda fabrikena vid Vadsbron omfattande. Rudin & Co Läderfabrik sysselsatte ett 60-tal personer och Hallsbergs Läderindustri ett 30-tal. I dag är både garveriepoken i Hallsberg, liksom den svenska skoindustrin, ett minne blott. Rudins båda fabriksbyggnader står visserligen kvar, men de inrymmer sedan länge helt andra verksamheter.

Litteratur: Sten Egnell: Skoindustrin i Sverige och Örebro län. Från bergslag och bondebygd 1970. Nils Samzelius: En krönika om Hallsberg, 1962.



LENA NYMANS ANOR FRÅN ÖREBRO LÄN

Lena Nyman är som man kan förvänta sig född i Stockholm. Men hon har ett starkt inslag av anor från våra trakter på sitt moderne. Morfar Karl Henrik Svensson dog i Örebro 1979, men var dock inte född i länet. Hennes mormor Hildur Elisabet Eriksson däremot var född 1894 i Lännäs. Hennes mormors mor var också född i Lännäs, medan hennes mormors mormor Britta Cajsa Nygren var född 1814 i Ramsberg.

Läs mer om Lena Nymans anor i tidningen Släkthistoria nr 10/2019.

Stefan Nilsson



Hallsbergs Läderindustri vid Vadsbron. Vykort från tidigt 1900-tal.
Okänd fotograf.



Rudin & Co läderfabrik, 1950-talet. Foto: Mårtens Foto.



Lena Nyman och Vilgot
Sjöman 1967

Bildkälla: Wikimedia
Commons

KÄRLEK PÅ LASARETTET

av Jan Suhr, Stigtomta

Min farmor Signe (född 17/2 1898) växte upp i Örebro i början på 1900-talet i en borgerlig miljö i ett välbärgat hem. Fadern Karl Johan Malmrot (född 9/4 1859 i Bjurtjärn utanför Karlskoga) tillhörde etablissemanget i staden. Som chefredaktör på Nerikes Allehanda och med uppdrag i stadsfullmäktige var han en betydelsefull person och det präglade Signes uppväxt. I Örebro fanns den Risberg-ska flickskolan där Signe och hennes syster Elsa gick. Även deras mor hade gått i den skolan, barnen som gick i den skolan kallades för "risgryn".

Hennes stora dröm var att bli barnsjuksköterska och hon började 1916 på en sjuksköterskeutbildning i Lund på Flensburgska anstalten som var en liten nystartad skola för denna utbildning.

Min farmor hade två brev bevarade från sin far som han skrev till henne när hon flyttat till Lund.

Örebro 20/10 1916

Kära Signe

Roligt höra att du trivs så gott och ser modigt på svårigheterna. Jag försökte öva dig att gå upp om morgnarna, men fick dig aldrig så morgonfrisk som jag ville. Dock må du erinra att Flensburgska anstaltens 5.15 fm motsvaras av kl. 6.15 i

Örebro nuvarande tid, så att du är inte alldeles ovan. Ditt deltagande i fotovandringarna har också stärkt benen, så att du står ut rätt bra, om du bara sover ut när du kommer åt.

Din mamma har haft det besvärligt i dessa dagar. Lyckligtvis kunde



gamla Himla komma henne till hjälp, så att nu går höstrengöringen från rum till rum med hjälp av tryckeriets dammsugare. Det är långt för mamma att hålla i sladden och från sugrören högt efter väggarna. Du vet hur noggrann hon är. I dag ha de avslutat sängkammaren och matrummet samt skola taga i tu med salen och herrummet, varefter Himla får sluta med tamburerna. Jag märker nog att mina fruntimmer äro

trötta och utsjäsade, men det går väl över. Det vore just icke mycken vila, sedan det rustades ut.

Själv ligger jag mestadels på chäs-longen och söker motarbeta min sjukdom med pulverätning, mäst medicinen mot det höga blodtrycket, en och annan gång acetylsalicyl för att bekämpa huvudvärken. Vädret har varit gott, så att jag ej haft det för svårt. Hop-pas det blir bättre.

I dag har jag tjänstgöring kl. 10-2 på Sparbanken och passar på ock skriver till dig, min stora flicka som nu till din stora glädje kommit ut i världen. Mätte det gå dig väl i hand och sköt dig bra.

De större kommunerna börja ordna barnhem för att skilja de fattiga barnen från fattigvården. Så föreslås i Vingåker att bygga ett barnhem för 38.000 kr. och sköta barnen, 35 st med hjälp av barnavårdsnämndens ledning. Det är väl en första plats du fikar efter, när du blir utlärd. I Örebro ackordera vi ut barnen, så snart det går för sig.

Har du prenumererat ännu på Nerikes Allehanda för sista kvartalet detta år? Om inte, så gör det genast. Det blir en hälsning hemifrån, ty jag orkar icke skriva så mycket.

Lycka till nu ock hälsa vännerna Hellberg.

Pappa Kalle



Barnen Malmrot i skolan

Text på bildens baksida, skrivet av Signe: "Gamla Risbergsskolan och sedan småbarnsskola och samma klassrum där mamma Enny var "risgryn". Numera är huset Tingshus."

Malmrotsbarnen är runt lärarinnan. Flickan som står snett bakom lärarinnan är farmors syster Elsa, framför på golvet sitter lillebror Håkan som tydligen fick vara med på lärarinnans inrådan, han hade inte börjat skolan än. Bredvid Håkan sitter min farmor, Signe.

Bilden har inget datum angivet men borde vara från 1905 eller 1906 med tanke på Håkans ålder. Risbergsskolan var en ansedd flickskola i Örebro och alla pojkar som är med på bilden är väl bröder till flickor i klassen och med på bilden på samma sätt som Håkan.

Brev nr 2, odaterat men troligen skrivet på våren 1917.

Min älskade flicka.

Nu har du knegat ut vakveckan. Hoppas att du kunnat sova på dagarna och reparerat skadan. Du var duktig i den vägen efter balerna i Örebro och sov fram på eftermiddagen.

I dag är det första dagen sedan du reste från Örebro som jag varit fri från blodtryck i hjärnan utan pulver. Detta i trots av regn i natt och någon fuktighet under dagens lopp. Det var en ljuvlig ljusglimt som jag hoppas må bibehålla sig. Jag sökte Mossberg i dag, men han hade inställt söndagsmottagningarna. Då gingo jag och Håkan (anm. Signes bror) upp på redaktionen och hälsade på den flitige Björking. Numera läser jag landsortstidningarna på söndagar för att minska hans arbetsbörda.

Som du kanske sett har jag i N.A. bekämpat förslaget om att bygga Vasabron och genomdrivit uppskov trots både drätselkammaren och stadsfullmäktiges tredje avdelning,

vilka när de äro eniga pläga få sin vilja igenom. Men de förstodo själva rätt snart att utgiften just nu blev på tok för stor och böjde sig, utom mina gamla vänner Holm, Ljunggren m.fl. som höllo i sig. Ingen av dem vågade dock begära votering i stadsfullmäktige, då nederlaget skulle varit ännu påtagligare. Ljunggrens sväger länsbokhl. Anders Vijkman, som är ordförande i samfälda drätselkammaren sade till Axel sedan min första opposition offentliggjorts: ser du, vilka dumheter dom skriver i Nerikes Allehandan? Men det som han fann vara en dumhet, det blev stadsfullmäktiges beslut, och stadens innevånare som fruktat en skattehöjning dela min mening.

När förre ordföranden i stadsfullmäktige Tersmeden en gång frågade mig hur jag kunde veta hur stadsfullmäktiges majoritet skulle besluta och alltid segra i voteringen, så svarade jag att det visste jag icke på förhand, men jag visste hur jag ville ha det och stadsfullmäktige har tagit intryck av min bevisföring och vänligt bifallit mina yrkanden. Så tycks fortsätta även nu sedan jag avgått.

Din pappa Kalle

Anm. Den Tersmeden som nämns i brevet hette Benjamin och var kusin till Signes mormor.

På sommaren 1917 fick pappa Kalle en allvarlig hjärnblödning som slog ut honom helt och han blev omyndigförklarad. Han var liggande i ett år innan han avled 24/7 1918.

Efter Flensburgska så gick Signe sedan en sjuksköterskeutbildning på SSSH (Södra Sveriges Sjuksköterske Hem) i Lund. När hon sen blev färdig med sin utbildning arbetade hon i Malmö. På sommaren 1922 fick hon ett vikariat som operationssköterska på Ängelholms lasarett men hon var fortfarande skriven i Malmö i några år till.

En dag kom en man in för blindtarmsinflammation, läkaren var inte på sjukhuset och man fick sända bud efter honom, syster Signe fick i uppdrag att övervaka patienten. Det tog många timmar innan läkaren kom in till sjukhuset och under dessa timmar fick

de två tycke för varandra. Blindtarmspatienten var min farfar Sven Suhr (född 3/7 1886). Under konvalescensen som varade i två veckor skötte syster Signe om Sven, när han blev starkare så ordinerades promenader i sjukhusparken. Det var även så lägligt att Svens föräldrar bodde tvärs över gatan från sjukhuset och på så sätt kunde man hemma hos Sven äta lunch. Kärleken mellan Sven och Signe var nu ett faktum men det skulle visa sig bli en svår tid framöver.

Sven var son till storbonden Theodor Suhr (född 9/5 1847 i Toreby på Lolland, Danmark), och hade sedan 10 år arrenderat en gård utanför Ängelholm och var ogift. I fadern Theodors ögon passade det sig inte att en förnäm stadsflicka skulle bli Svens fru, "– Hon vet ju inget om lantbruk". Paret fick smyga med sin förälskelse och förlovade sig i hemlighet.

Och Signe tänkte inte ge sig, hon skulle minsann visa den där storbonden att han hade fel. Hon sade upp sig på lasarettet och tog tjänst som piga på en gård för att lära sig allt om hur man skötte ett lantbruk och köket. Hon fick arbeta utan lön men det bekom henne inte, hon skulle lära sig. Det var tidiga morgnar där hon först fick sätta fyr i spisar och kakelugnar, sen fortsatte de långa dagarna med alla dess sysslor där råvarorna och maten skulle ordnas. Det var storkök, syltning, konservering och allt annat som ett stort lantbruk skulle hållas med. Det skulle också tvättas, städas, vårdas och lagas. Signe kämpade på för kärleken och lärde sig mer och mer den hårda vägen, Sven hejade på och uppmuntrade henne. De kunde i alla fall träffas på lediga stunder.

Men det var svårt att övertyga svärfadern, han gjorde det inte lättare genom att projicera sina åsikter på döttrarna, de tre elaka



Signe som nyförlovad 1924

systrarna som inom familjen senare skulle gå under namnet "Fastrarna". Dessa tre kvinnor gjorde allt för att göra livet surt för Signe, de var elaka och håfulla. Antagligen var de avundsjuka på den lilla borgarflickan som kom in i deras värld, det var ju inte så att familjen Suhr var fattiga. Theodor hade varit framgångsrik i avel av Ardennerhästar och svin, nu

bodde han på bästa adress i Ängelholm. Men det var antagligen en kulturkrock som aldrig riktigt gick bort. Under hela sina liv såg fastrarna ned på Signe och behandlade henne illa. Men hon stod ut, kärleken övervinner allt och de tre fastrarna blev aldrig gifta.

Hemma i Örebro var det inte många som heller trodde att detta skulle hålla. Axel Malmrot, Signes farbror, lär ha sagt att hon är tillbaka i stan inom ett år. Det var antagligen samma kulturkrock där. Man undrade hur hon kunde flytta till ett lantbruk från den förnäma miljö hon vuxit upp i. Man måste beundra hennes mod och vilja att gå emot strömmen och klasskillnaderna på det här viset. Det krävs styrka att inte bry sig om vad andra tycker, på den här tiden var det ovanligt att som kvinna gå sin egen väg, särskilt med den bakgrund och uppväxt Signe hade.

De gifte sig 26/5 1926 i ett dubbelbröllop där systemen Elsa gifte sig med doktor Harald Rabe.

Signe blev en god bondhustru och fick till slut svärfaders välsignelse.



Farmor och farfar, Signe Malmrot och Sven Suhr, som brudpar



Systrarna Malmrots bröllop 1926 i Örebro

Främre raden:

Harald Rabe
Elsa Rabe (Malmrot)
Ernestina (Enny) Malmrot
Signe Suhr (Malmrot)
Sven Suhr

Mittenraden:

Anna Rabe, Haralds faster
Agda Malmrot, kusin till systrarna
Malmrot
Fru Grundel, ungdomsväninna till
Enny
Elisabeth Suhr, Svens syster
Emilie Willumsen, Svens syster
Elin Malmrot, fru till Axel

Bakre raden:

Axel Malmrot, farbror till systrarna
Malmrot
Levi Rickson, även känd som skalden
Jeremias i Tröstlösa, vän till familjen.
Ernst Lundmark, yngste bror till Enny
Fridolf Kuhlin, fästman till Agda
Malmrot
Julius Gumaelius, redaktör Nerikes
Allehanda

Sven och Signe fick fyra välmående barn och levde ett bra liv, tyvärr gick Sven bort vid 75 års ålder 1962, han var tolv år äldre än Signe. De fick i alla fall över 35 år tillsammans.

Signe avled i Ängelholm 4/4 1987 89 år gammal.

Släkträffen i Örebro

Bland gamla bilder som jag fått från släktingar hittade jag den här bilden på syskonen Malmrot.

På baksidan har deras mor Enny Malmrot (Ernestina född 5/10 1867 i Örebro) skrivit:

7/5 1916

"En söndag i maj - Aj vi voro utstängda. Håkan klättrade sedan med Oscars hjälp in genom sängkammarfönstret..."

Jag nyss hemkommen från en lång promenad - runt Reträtten - Tyvärr glömdes björklöven allhången i bersån."

Adressen de bodde på var Skolgatan 20 i Örebro och det huset finns fortfarande kvar. När jag hittade kortet var det ett par år kvar till "100-årsjubileet" av denna händelse och jag tänkte att det vore kul att återskapa denna bild på samma ställe med de tre ungdomarnas ättlingar och ordna en släkträff i Örebro.

Släkträffen blev mycket uppskattad och med näst intill mangrann uppslutning. Det blev inte exakt på dagen 100 år senare, men den 4/6 2016 träffades vi i Örebro där vi började dagen med att jag höll en presentation över vårt gemensamma ursprung och hur fyra personer hamnade i Örebro i mit-



En bild tagen på Skolgatan i Örebro i maj 1916 på de tre barnen Malmrot. Från vänster Håkan Malmrot, Signe Malmrot (Suhr) och Elsa Malmrot (Rabe)



Alla på Skolgatan vid släkträffen i juni 2016. Håkan Malmrots ättlingar till vänster, Signe Malmrots i mitten och Elsas ute till höger.

ten av 1800-talet där deras barn gifte sig och bildade familjen Malmrot.

Efter det gjorde vi en vandring genom staden och besökte de olika platserna där de arbetat och bott. Karl Malmrot och Enny Lundmark arbetade båda på Nerikes Allehanda och det var där de blev ett par. Ennys far var tryckerichef på tidningen och Enny arbetade för honom. Karl var chefredaktör och politiskt aktiv för liberalerna i staden. Tidningen hade sitt kontor och tryckeri i teaterhuset i Örebro.

De olika adresserna där de tre barnen föddes var uppskattade platser. Ett av dessa hus är idag ett litet hotell.

Ett ställe på promenaden var ju givetvis Skolgatan 20, där vi ställde upp oss på samma sätt som de tre ungdomarna gjort. På så vis hamnade Håkan Malmrots ättlingar till vänster, Signe Malm-



Farmor och farfar – Sven och Signe

rots i mitten och Elsas ute till höger. En förbipasserande turist från Tyskland höll i kameran.

Vi avslutade vandringen på södra kyrkogården där familjegraven finns. Där lade vi ner en krans.

På kvällen hade vi en trevlig middag och det var mycket uppskattat av alla. Nerikes Allehanda hade sedan ett helt uppslag i tidningen om detta. Det är ju även lite historia för dem.

NY BOK - FINNARNA I KILSBERGEN

av Håkan Karlsson, Karlskoga

FINNSAM - Finnbygder i samverkan bildade hösten 2016 ett särskilt forskningsprojekt med syfte att dokumentera den finska kolonisationen i Kilsbergen.



Projektet genomfördes med ett omfattande forskningsarbete, där deltagarna har bidragit med olika uppgifter. Fil. dr. Martin Andersson har gått igenom äldre arkivmaterial, inkl. skattelängder och domböcker. Han har dessutom presenterat en betydande del av uppgifterna i sammandrag. Kartografen Linda Blied har samlat in foton, svarat för bibliografin och framgångsrikt sökt forskningsbidrag. Håkan Karlsson har lämnat och kommenterat upplysningar från angränsande delar i Karlskogaområdet. Kerstin Möller har redovisat fakta om Kilsbergen i Richard Brobergs värdefulla efterlämnade forskning. Christina Norbäck-Lager har gått igenom en del kyrkböcker och mantalslängder. Lena Gribing har lämnat underlag i form av register över bosättningar samt viktig

information om Tivedsfinnarna. Docent Ingvar Backéus och Björn Pettersson har bistått med ovärderliga kunskaper om lokala förhållanden.

Fil. kand. Jan-Erik Björk och Tor Eriksson har varit samordnare av projektet. Jan-Erik har även gått igenom ett digert källmaterial, sammanställt uppgifterna och skrivit den huvudsakliga texten i boken. Fil. kand. Lars-Olof Herou har författat kapitlet om Nora-skogs härads södra bosättningar. Martin Andersson, Ingvar Backéus och Lars-Olof Herou har läst manus och lämnat värdefulla kommentarer. Fil. dr. Maud Wedin har svarat för redigeringsarbete och layout.

Från omkring 1580 kom till Skandinavien människor med ursprung i svedjebrukskulturen i östra Finland. Dessa skogsfinnar slog sig ner i Skandinavians skogstrakter.

Skogsfinnarna förde med sig en egen kultur vad avser byggnadsskick, odling, språk och traditioner. Spåren av dem finns kvar än idag.

Även Kilsbergen har berörts av denna finska kolonisation. Minnen av finnarna har varit levande i områdets traditioner ända in i vår tid.

I ord och bild beskrivs områdets finska kolonisationshistoria med avseende på orsaker, kultur och innehåll från 1580-talet till mitten av 1600-talet.



SLÄKTFORSKAR-DAGARNA 2019 I BORÅS

av Håkan Karlsson, Karlskoga

Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma och Släktforskar dagarna i Borås 23-25 augusti ägde rum i Caroli kyrka respektive Borås Kongress. Borås Släktforskare arrangerade projektet i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund med ArkivDigital som huvudsponsor. Årets tema: Kyrkans skatter.

Informationskonferens

Erland Ringborg, Släktforskarförbundets ordförande, hälsade ledamöterna välkomna. Elisabeth Engberg, områdeschef, Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet inledde konferensen med att informera om SwedPop, som är en infrastruktur som samordnar de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella forskarsamhället. Långa obrutna tidsserier som omfattar hela befolkningen finns tillgängliga från mitten av 1600-talet ända fram till idag. Dessa är en enastående resurs inom många forskningsområden. Bland annat kan data användas för att belysa de långsiktiga demografiska, sociala och ekonomiska processer som omformade Sverige, från ett traditionellt bondesamhälle fram till dagens postindustriella välfärdssamhälle.

I samordningsprojektet ingår: Demografiska databasen (Umeå universitet), Skånes ekonomiska och demografiska databas (Lunds universitet), SweCens-databasen (Riksarkivet, Stockholm), Rote-mansarkivet (Stadsarkivet i Stockholm), samt Göteborgs Befolkningspanel (avdelningen för ekonomisk historia, Handelshögskolan)

lan, GU). Dessa befolkningsdatabaser omfattar en bredd av geografiska områden i hela Sverige som omfattar både stad och landsbygd samt skilda sociala och ekonomiska strukturer. Människor kan följas i tid och rum, över hela livsloppet och mellan generationer. Samtidigt blir flergenerationsforskning inom många vetenskapsområden möjlig och tvärvetenskaplig forskning stimuleras.

Avsikten med samordningen är att skapa en gemensam databasstruktur som radikalt förbättrar möjligheten till att bedriva jämförande forskning med befolkningsdata, både i Sverige och internationellt.

Inom SwedPop (projektet för samordning och utveckling av historiska befolkningsdatabaser) har Riksarkivet (RA) åtagit sig att registrera Sveriges befolkning 1940. Underlaget ska – precis som för ArkivDigital i fjol publicerade register – vara det material som levererades till Statistiska centralbyrån inför 1940 års folkräkning. I linje med övrig databasutbyggnad inom SwedPop kommer emellertid registreringen nu att göras med vetenskaplig metod och krav på fullständighet. Den färdiga databasen kommer att bli ett standardverk i den vetenskapliga infrastrukturen, såväl för humaniora som för samhällsvetenskap, ekonomi och medicin.

RA hyser stor tilltro till den kompetens som finns inom släktforskarrörelsen och vill därför anlita förbundet som huvudman för en del av denna registrering. Eftersom detta kan ge förbundet en välkommen intäktsförstärkning, är förbundet berett att medverka, då med samma projektledare som för Namn åt de döda, Anders Berg.

Förbundet planerar att ge ut nästa utgåva av Sveriges dödbok under 2021, och arbetet med att regist-



tera åren 1830–1859 är i full gång. Är du intresserad av att hjälpa till?

Oavsett om ni arbetar tillsammans i er förening eller som enskilda så behövs fler frivilliga krafter för att vi ska nå målet. Har du tillgång till arkivhandlingar på nätet, har god släktforskningsvana och erfarenhet av att läsa äldre stil, samt använder Excel eller Open Office, då är du varmt välkommen att bli en i gänget som tar fram nästa dödsboka.

Hör av dig till projektledaren, eller adoptera en församling direkt på hemsidan!
E-post: dodbok@rotter.se.
Hemsida:
www.rotter.se/forbundet/nadd

Det är angeläget att arbetet med registrering av döda 1830 – 1859 bedrivs med oförminskad kraft och omfattning, men eftersom materialet för 1940 är betydligt mera lättillgängligt, anser förbundet att detta nya projekt kan vara lockande för dem som tycker att det är roligt att registrera men inte vill stöta på problem med läsning och tolkning av text på samma sätt som i fråga om registrering av 1800-talsmaterial.

Förbundet söker släktforskare som är intresserade av att medverka i

en registrering av Sveriges befolkning 1940 och på så sätt både stödja förbundet och medverka till en ny, kvalitativt högtstående databas till glädje för bland annat släktforskningen. Några registrerare kommer att väljas ut för att medverka i metodtester redan under sommaren. Projektet kommer sedan att starta på allvar i september. Intresse anmäls till e-post: sb1940@rotter.se.

ArkivDigital utvecklar sitt utbud med nya funktioner. Det viktigaste tillskottet i utbudet är ett molnbaserat släkträd, som kan byggas upp av användare i ArkivDigital. Användare äger fortfarande materialet och bestämmer vilka andra personer som kan få tillträde till släkträdet.

Flygbilder saknar till viss del information om vad bilder föreställer och man uppmanar därför användare att inrapportera data och korrigera felaktiga uppgifter om desamma. Riddarhusets genealogier digitaliseras. Mantalslängder från häradsarkiv, landskontoren och Riksarkivet kommer att tillgängliggöras digitalt. Kyrkoarkiv 1800–1840 kommer att göras sökbara med registerposter.

ArkivDigital uppmanar till samarbete med släktforskarföreningar och privatpersoner för att skapa personregister till kyrkoarkiven.

Det största registret, *Bis, Befolkningen i Sverige 1860–1947*, innehåller mer än hundra miljoner registerposter till husförhörlängder och församlingsböcker, alla kopplade till originalkällan. Samarbeta önskas nu för att skapa register till födelse-, vigsel- och dödböcker. Till årets Släktforskdagar är Älvsborgs, Örebro och Västmanlands län födelseböcker färdiga.

Riksstämman

Erlend Ringborg öppnade riksstämman och hälsade välkommen till 129 ombud från 78 föreningar. Till stämмоordförande valdes Per-Olof Höög, kommunalfullmäktiges ordförande i Borås.

I verksamhetsberättelsen 2018 framgår att Sveriges Släktforskarförbund vid årets slut hade 163 medlemsorganisationer med närmare 68 000 medlemmar. Detta innebär en minskning med ca 3 procent sedan föregående år. Samtidigt ökade närmare 40 procent av föreningarna sitt medlemsantal. Tre föreningar – Forskarföreningen Alir (i Söderhamn), Knäreds Forskarring & Hembygdsförening, samt Kville härads personhistoriska förening, har lämnat förbundet, eftersom de avvecklats eller beslutat om avveckling.

Förbundets ekonomiska ställning är fortsatt god, och årets resultat blev betydligt bättre än väntat. Det befarade och budgeterade underskottet med ca 1350 tkr vändes till en vinst på 197 tkr, i första hand tack vare en väsentligt ökad försäljning i Rötterbokhandeln.

I linje med den fastlagda planen höjs avgifterna till förbundet med 4 kronor per medlem och år för vart och ett av åren 2020 och 2021. Stämman biföll förbundsstyrelsens förslag att avgifterna för medlemsförening 2020 uppgår till 20 kronor per medlem.

Till ledamöter i förbundsstyrelsen 2019–2021 valdes Kerstin (Chris) Bingefors, Roger Lönnebjör och Carina Strömberg, samtliga omval, samt Bertil Sundin nyval. Bertil kommer från Gnarp i nordöstra Hälsingland. Började släktforska i yngre tonåren.

Slutversionen av *Sveriges dödbok 7*, täckande åren 1860–2016, utkom i slutet av november med 12,9 miljoner poster och en rad tekniska förbättringar i förhållande till tidigare versioner. Vid årets slut hade ca 5 300 exemplar sålts.

I handboksserien utgavs under året *Arkiveringskunskap för släktforskare* av Jan Appelqvist. Två handböcker, *Vägen till dina rötter* av Ewa Nilsson och *Släktforska med DNA* av Peter Sjölund, kom ut i reviderade upplagor. Förbundet framställde också ett antal andra publikationer, *Gamla tiders sjukdomsnamn* av Olof Cronberg, *1900-talet Liten släktforskningsguide* av Daniel Johnsson, *Porträttfynd* och *Svenska kvinnor*, båda av Ted Rosvall och Mikael Hoffsten, *Släktforskarnas lilla faktabok 3*, samt *Släktforskarnas lilla faktabok 1* i en ny, utökad upplaga.

Till Släktforskdagarna 2020 planeras nya handböcker: *Att forska i kyrkliga dokument och minnesmärken* av Anna-Karin Westerlund, *Att forska i polisarkiv, fångvårdsarkiv och anstaltsarkiv* av Roddy Nilsson, samt *Soldatforska*, i reviderad och uppdaterad upplaga, av Lars Ericson Wolke. Förbundet motser gärna förslag på handböcker i släktforskningen.

Årets Örnbergpristagare

Hederspriset till Victor Örnbergs minne tilldelades i år Örjan Hedenberg, Järfälla, som nominerats av Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS).

Örjan Hedenberg blev aktiv i smedsläktsforskningen redan under FFS första år. Han har gjort betydelsefulla insatser när det gäller att ta fram och förmedla kunskaper om smeder, deras släkter och de miljöer där de verkat. Örjans systematiska och omfattande arbete med att identifiera smeder och deras familjer i kyrkböcker och hammartingsprotokoll har legat till grund för den smeddatabas som han sedan länge är ansvarig för. Databasen omfattar i dag ca 315 000 personer, och över 3 500 smedsläktsnamn har identifierats. Örjan har



Entrén till Släktforskdagarna 2019 i Borås

också varit mycket engagerad i att söka skriftlig information om järnbruken, vilket resulterat i den serie publikationer om järnbruk och smedjor i olika landskap som FFS publicerat de senaste åren.

För Örjan är kvaliteten i uppgifterna kring järnbruk och smeder viktig. Det har kommit till uttryck i en omfattande produktion av artiklar i tidningen Smedforskaren, i skriftserien Svenska Smedsläkter och i olika forum på nätet. Han är sedan 2018 redaktör för Smedforskaren och är också vice ordförande i FFS.

Forskningsmetodik har Örjan fått med sig från sitt yrkesliv. Han är teknologie licentiat och var verksam inom massa- och pappersindustrins forskningsinstitut. Värt att notera är att en del av de pappersbruk han då kom i kontakt är arvtagare till järnbruk.

Årets eldsjäl

Priset som Årets eldsjäl 2019 tilldelades *Karl-Ingvar Ångström*, Härnösand, som nominerats av DIS och DIS-Mitt.

Att Karl-Ingvar gjorde sina första insatser för släktforskningen inom ramen för en hembygdsförening kan ses som en symbol för hela hans gärning. Med en fot i hembygdsrörelsen och en i släktforskarrörelsen – bland annat som ordförande i Midälva Genealogiska Förening och som styrelseledamot i DIS, DIS-Mitt och förbundet – har han varit en aktiv förespråkare för samverkan mellan de båda rörelserna och engagerat sig i frågor som är gemensamma.

Ett sådant område är kartor. Det är här han, med sin yrkeserfarenhet som lantmätare som grund, varit en verklig eldsjäl. Genom att verka för digital tillgänglighet till det historiska kartmaterialet, och genom att på olika sätt underlätta för släkt- och hembygdskare

att utnyttja kartor i sin forskning och få oss att förstå värdet av detta. Ett exempel är hans medförfattarskap till förbundets handbok i kartforskning. Ett annat är de många kartor han tagit fram och gjort tillgängliga inom DIS.

Med ålderns rätt har Karl-Ingvar nu lämnat de flesta av sina uppdrag, men eldsjälens brinner fortfarande. Karl-Ingvar har i år tilldelats hembygdsrörelsens högsta utmärkelse.

Årets släktbok

Till Årets släktbok har utsetts Gert Lagerstedts bok *Andrarums socken: Invånarna, med gårdar och torp, under 300 år*.

Årets släktbok består av två digra volymer, där Gert Lagerstedt, arkivarie på Christinehofs slott, gjort en fullständig kartläggning av befolkning och boplatser i Andrarum sedan omkring 1700.

Arbetet har varit mycket krävande, eftersom en stor del av kyrkoboksmaterialet i församlingen förstörts genom två bränder under 1700- och 1800-talen, den ena hos klockaren, den andra i prästgården. Detta ger samtidigt verket ett utomordentligt stort värde för släktforskningen. Att personregistret, som innehåller 18 000 namn, ställts samman på en bifogad DVD är ett konstruktivt sätt att minska volymernas tyngd och gör det samlade materialet lättare hanterligt.

Invigning av mässan

Släktforskardagarna hölls i Borås Kongress, 24-25 augusti. Lördagsmorgonen startade med en invigningsceremoni, kl. 09.00 i den stora Kongressalen. Helge Skoog tillsammans med Per-Olof Höög, kommunfullmäktiges ordförande, Viktoria Jonasson för Borås Släktforskare och Erland Ringborg, ordförande i Sveriges Släktforskarförbund invigde dagarna.

Ett digert invigningsprogram med bland annat musikunderhållning av Borås Saxofonkvartett, som framförde melodier och visor kopplade till Borås och Sjuhäradsbygden. Kvartetten inledde med Borås, Borås på melodin New York, New York. Att den folkkäre skådespelaren och TV-personligheten Helge Skoog fanns på plats känns väldigt roligt. Helge är född i Borås och är dessutom son till en av Borås tidigare borgmästare, Carl Axel Skoog. Då passade det ju extra bra att han den här dagen flankerades av den nuvarande borgmästaren Per-Olof Höög tillsammans med förbundets ordförande Erland Ringborg, sade Lars Tengling, ordförande Borås Släktforskare.

Utklädd till västgötsk knalle passade Borås kommunfullmäktiges ordförande, Per-Olof Höög, på att lära ut några fraser på knallarnas hemliga språk "månsing".

Erland Ringborg berörde i sitt invigningstal betydelsen av att bevara gravstenar för personhistorisk forskning. Han beklagade att gravstenar förstörs. I projektet att registrera gravstenar finns för närvarande ca 400 000 poster.

Digitaliseringsprocessen fortskrider, men att digitalisera hela Riksarkivet skulle kosta 4 miljarder.

Mässan

Årets mässa ägde rum i Borås Kongress på tre våningsplan i trånga utrymmen. Ett 60-tal utställare samsades om utrymmet. Några axplock bland utställarna:

FamilySearch har världens största släktforskarorganisation. Deras uppteckningar och databaser finns tillgängliga gratis för att lära dig mer om din släkts historia. Family Tree har världens mest omfattande, jämförande DNA-databaser och är helt inriktade på att hjälpa släktforskare när de vanliga källorna inte ger svaren.



Föreningen DIS har lanserat DIS-GEN 2019 som är den senaste versionen av släktforskarprogrammet DISGEN. Databasen DISBYT ger möjlighet att söka forskningsresultat från andra forskare. Ett värdefullt komplement för att jämföra din egen forskning med andra forskare. Det är viktigt att kontrollera uppgifter mot originalkällor innan du infogar dessa i din egen forskning. Felaktigheter sprids om uppgifterna inte betraktas källkritiskt. DISBYT kan ta emot en GEDCOM-fil från alla släktforskarprogram. Föreningen har under en längre period arbetat med att modernisera DISBYT på webben. Utvecklingen har gjorts helt med ideella funktionärer i föreningen. Medlemmar har nu möjlighet att använda en publik betaversion av nya DISBYT. De båda versionerna kommer att finnas tillgängliga parallellt en tid framåt. Inloggning via hemsidan.

ArkivDigital har tagit hjälp av Håkan Skogsjö i sin marknadsföring med handboken *Släktforskning på riktigt*. Boken förklarar

hur man släktforskar i originalkällor som kyrkböcker och boppteckningar och hur man använder de olika register och andra hjälpmedel som finns. Boken är från början till slut skriven ur ett ArkivDigital-perspektiv. Det är ArkivDigitals programvara som hela tiden används och förklaras och som alla exempel utgår från.

Släktforskardagarna 2020

Skövde Släktforskarförening arrangerar i samarbete med Sveriges Släktforskarförbund och huvudsponsor ArkivDigital Släktforskardagarna 2020 22-23 augusti 2020 i Skövde. Tema: Skaraborg - Från viking till soldat.



HALLSBERGS SLÄKT-FORSKARKLUBB



Höstens program

Lördag 23 november kl. 11-14 Släktforskarvård på biblioteket
Behöver du råd och vägledning i din släktforskning. Drag nytta av våra kunskaper. Erfarna släktforskarare från Hallsbergs Släktforskar-klubb finns på plats.

Kurser i höst

Grundkurs i släktforskning.
Fördjupningskurs.
Läsning av gamla handstilar.

Titta in på vår hemsida:

www.hallsbergsgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE



Höstens program

Tisdag 22 oktober kl. 18:30

Föreningens höstmöte i lokalen under ICA Eko i Mellringe, Irisgatan 80 Örebro. Parkering bakom ICA Eko. Buslinjer 3 eller 4, hållplats Trollbärgsgatan. Mötesförhandlingar med fastställande av 2020 års medlemsavgifter. **Torbjörn Wahlström föreläser om "Tolkning av gamla handskrifter"**. Servering. Lotteri. För den som önskar finns kaffe och smörgås att köpa för 40 kr, enbart kaffe 10 kr. Observera parkeringsavgifter. Ev. glutenallergiker bör meddela någon i styrelsen.

Tisdag 26 november kl. 18:30

Föredragskväll i lokalen under ICA Ekohallen i Mellringe. Stf landsarkivarie för Landsarkivet i Vadstena **Claes Westling föreläser om: "Mindre kända källor för släktforskare"**.

Inträde: 50 kr inkl. kaffe med kaka.

Hemsidan Du har väl inte missat vår hemsida på www.orebroslaktforskare.se Där ser du i kalendern vad som är på gång. Hör gärna av dig med synpunkter.

Kurser av olika slag kommer igång under hösten, se hemsidan.

Slätkällaren, Västra Nobelgatan 24, kommer att hållas öppen torsdagar kl. 14:00 - 18:00, måndagar och tisdagar enligt uppgift på vår hemsida och även på tider efter överenskommelse med någon i styrelsen.

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB



Höstens program

Torsdag 24 oktober kl. 18:30
Släktforskningsinformation av Per-Erik Forsmark. **Håkan Henriksson berättar om gruvpigor i Nora och Dalkarlsberg.**
Lokal: Finska Föreningen.

Torsdag 21 november kl. 18:30
Släktforskningsinformation av Per-Erik Forsmark. **Herrsjötorp och Bjurtjärn i mitt hjärta, Birgitta Westholm berättar.** Bokförsäljning.
Lokal: Finska Föreningen

Planerad kursverksamhet

Nybörjarkurs i släktforskning
Start: 8 oktober och 29 oktober med sex tillfällen vardera.
Information och anmälan till Gunilla Hammarstedt tel. 073-210 20 55, e-post: g.hammarstedt@bahnhof.se

Fortsättningskurs
Start 5 oktober. Information och anmälan till Gunilla Hammarstedt tel. 073-210 20 55, e-post: g.hammarstedt@bahnhof.se

DISGEN 2019 grundkurs
Information och anmälan till Bengt Hammarström tel. 0586-365 87, e-post: b.hammarstrom@telia.com

DNA-cirkel
Information och anmälan till Ann Gunnarsson 070-673 77 24 eller anngunnarsson@outlook.com

Släktforskarhjälp
Släktforskarhjälp på biblioteket håller öppet:
Onsdagar 2019: 30/10 och 27/11
Tid: 15.00-18.00.



Torsdagsförmiddagar från 19/9 kl. 9-12 (Britt-Inger Nilsson)

Torsdagseftermiddagar från 19/9 kl. 14-17 (Birgitta Högvist).

Lördagar jämna veckor från 7/9 kl. 9-14 registrerar vi födda, vigda och döda (Family Search m.m.). Förfrågningar och anmälan till Jeanette Klingberg 073-866 92 70

Kom med, få igång din släktforskning och ha det trevligt tillsammans med oss andra. Det är begränsat med platser så du kan kanske inte få plats den dag du önskar.

Släktforskning är roligt - ännu roligare blir det att göra det tillsammans!



QR-kod till hemsidan
kumla.just.nu



Höstens program

Tisdag 3 december 18:30
Föreläsning. **Calle Lindström berättar om "Undantag, fattigstuga eller rotegång"** att åldras i det gamla bondesamhället.
Lokal: Kumla Bibliotek, efter föreläsningen serveras kaffe.

Medlemsträffar
Alla träffar är i Medborgarskolans lokal på Östra Drottninggatan 4 i Kumla.

Måndagskvällar från 16/9 kl. 18-21 (Tomas Wretlund)

Tisdagseftermiddagar från 17/9 kl. 13-17 (Benny Skillborg)

Onsdagar från 18/9 kl. 9-12 huserar Porträttfynd i lokalen. Förfrågningar och anmälan till Jan Lundholm.

Onsdagar från 11/9 kl. 18-21 fortsätter "DNA"-träffarna, men det går bra med vanlig forskning också, då DNA-frågorna kanske inte fyller ut all tid (Per-Åke Johansson)

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Höstens program

Lördag 23 november
Thomas Fürth från Genealogiska Föreningen kommer och berättar om emigration.
Lokal: Visholmen, Sjöängen.
Entré 50:-

Tisdag 10 december
Erfarenhetsutbyte.
Lokal: Aspön, Sjöängen

Torsdagar (varannan kl 13, varannan kl 19) kamratcirkel i Vuxenskolans lokal.

B-Föreningsbrev

ISSN 1402-831X

REDAKTIONEN

Redaktionen nås brevlades på adress:

Stefan Nilsson,
Led 305, Södragården
715 94 ODENSBACKEN

E-post:
stefannilsson.asket@gmail.com

Det går bra att kontakta antingen redaktören eller någon i den aktuella föreningen.

Redaktör:
Stefan Nilsson, Örebro
070-721 72 66

Redaktionsmedlemmar:
Anders Eriksson, Askersund
Gunnel Wallin, Örebro

STRÖDDA ANNOTATIONER

är medlemsblad för fem släktforskarföreningar i Örebro län. Första numret utkom hösten 1989. Tidningen utkommer med två nummer per år.

Föreningarna är:

- Askersunds Släktforskarclubb
- Hallsbergs Släktforskarclubb
- Karlskoga-Degerfors Släktforskarclubb
- Kumla Släktforskarclubb
- Örebro Släktforskare

Kontakt med redaktionen får Du antingen genom föreningarnas redaktionskontaktpersoner eller direkt med redaktören.

Eventuellt medlemsbladsutbyte sker med respektive förening.

Artiklar och annat material till tidningen mottages tacksamt! Allrahelst via e-post.

Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

FÖRENINGARNA

ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Anders Eriksson, Storgatan 46C,
696 32 ASKERSUND

Ordförande: Anders Eriksson,
0768-17 81 06
eaberiksson@hotmail.com
Sekreterare: Britt Östensson
britt.ostensson@outlook.com
Kassör: Lars-Åke Strömberg
0703-45 61 52 lastr@telia.com
Redaktionskontakt:
Anders Eriksson
Medlemsavgift: 100 kr
Bg 5355-6734
E-post: eaberiksson@hotmail.com
Hemsida:
<http://ask.forening.genealogi.se>

HALLSBERGS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Edholm, Västra Storgatan 7B,
694 30 HALLSBERG

Ordförande: Dag Edholm
Sekreterare: Birgitta Edholm
0582-158 16
Kassör: Bernt Magnusson
Redaktionskontakt: Birgitta Edholm
Medlemsavgift: 150 kr, familjemedlem
50 kr Bg 641-2878
E-post: birgitta.edholm@telia.com
Hemsida:
www.hallsbergsgenealogi.se

KUMLA SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Jan Klingberg,
Mästaregatan 1, 692 71 KUMLA

Ordförande: Jan Klingberg
0702-78 29 20
Sekreterare: Birgitta Högvist
0706-92 39 02
Kassör: Britt-Inger Nilsson
019-22 81 01

Redaktionskontakt: Jan Klingberg
Medlemsavgift: 100 kr, familj 150 kr.
Bg 5077-0965
E-post: kumla.genealogi@telia.com
Hemsida: www.kumla.just.nu

KARLSKOGA- DEGERFORS SLÄKTFORSKARKLUBB

Föreningens adress:
c/o Håkan Karlsson, Skolgatan 29 A,
lgh 1101, 691 41 KARLSKOGA

Ordförande: Per-Erik Forsmark
070-657 32 17
Sekreterare: Håkan Karlsson
0586-560 26
Kassör: Jan Eriksson
0586-72 82 62
Redaktionskontakt: Ann Gunnarsson
anngunnarsson@outlook.com
Medlemsavgift: 150 kr, familj 200 kr.
Pg 52 50 27-9
E-post: sekr@kgadfgenealogi.se
Hemsida: www.kgadfgenealogi.se

ÖREBRO SLÄKTFORSKARE

Föreningens besöksadress:
Västra Nobelgatan 24, "Slätkällaren"
Postadress: Västra Nobelgatan 22,
703 55 ÖREBRO, tel. 019-761 16 42

Ordförande: Paola Grafström
070-510 45 56
E-post: ordf@slaekt.se
Sekreterare: Ove Pettersson
070-208 84 91
Kassör: Jan Wallin 019-18 38 30, 070-387 78 88
Redaktionskontakt: Jan Wallin
Medlemsavgift: 220 kr, familjemedlem
100 kr
Pg 63 59 14-5 E-post: info@slaekt.se
Hemsida: www.orebroslaektforskare.se

STOPPDATUM FÖR NÄSTA
NUMMER AV STRÖDDA
ANNOTATIONER ÄR
31 JANUARI